

Truus van de Velden

1958 tot december 1961



Feestje van de horecaleerlingen in de Sonsbeekboerderij. Links achterin directeur de Boer. Rechts van het midden Keukendocent Ab Jagersma

een bepaald moment gingen alle salarissen omhoog. Dat was voor ons wel leuk, want daarvoor kregen we overwerk dat eindelijk eens betaald werd! Je kent het gezegde wel dat ambtenaren niets uitvoeren, maar dat kun je wel vergeten. We hadden een kleine bezetting van de administratie en het was poot aan spelen.

Toen ik kwam was meneer Wester het hoofd van de administratie. Kees Onnekink was de tweede man en Burghard nummer drie. Miep van Veelen was typiste en stond nog een treetje lager dan ik. Dat stelde ze niet erg op prijs, want zij had graag mijn functie gehad. Net zoals Klein Horsman, die wilde ook graag op de administratie, maar hij werd toen tweede conciërge.

's Morgens om half negen begonnen we. De jongens van de horeca waren al voor negen uur met de koffie. We dronken enorme hoeveelheden koffie. Tussen de middag gingen we regelmatig in het restaurant eten. Of we kregen een kopje soep of een kroketje. Dat was heel leuk. Om vijf uur sloot de administratie.

De leerlingen van de horeca organiseerden regelmatig feestjes, zoals in de Sonsbeekboerderij. Mijn man mocht dan ook meekomen. Ik voelde me altijd wel vereerd. Met de leerlingen kon ik altijd goed opschieten

Ik begon als administratief beambte 3^{de} klas. Eerst moest ik thuisraken in al die afkortingen van de verschillende opleidingen, zoals de dagschool, avondschool en het leerlingstelsel. Daar snapte ik niets van. En vervolgens de leerlingenadministratie. Daar komt heel veel bij kijken natuurlijk. Bijvoorbeeld alle diploma's en cijferlijsten typen. Ook de salarisadministratie was een van mijn taken. Daarvoor stond een grote machine. Op



Keukendocent Ab Jagersma danst met Truus van de Velden.

of het nu metselaars- of horecaleerlingen waren. Het was altijd gezellig.

Bij de open dagen moesten we de leerlingen pushen om te kiezen voor de harde vakken. Ik heb me daar later wel eens schuldig over gevoeld. De meesten wilden naar de horeca en bakkerij. Lantinga en Jagersma, de leraren van de horeca, hadden de leerlingen voor het uitkiezen.



Als ze binnenkwamen met ze rouwrandjes hadden ze

Links serveerleraar Lantinga maakt kennis met de man van Truus van de Velden

meteen afgedaan. Jan Meijer en zijn vrouw Alie Meijer herinner ik me ook goed. Hij was leraar serveren en chef de rang geweest in het Amstelhotel. Urban Kousbroek - die later leraar serveren werd - werd Udo genoemd.

Klein Horsman was de conciërge en daarvoor was Harmsen was de hoofdconciërge. Hij woonde naast de school. Een gevleugelde uitspraak van hem, als hij ergens geen zin in had, was: "Ik ben conciërge en ben hier voor het openen en sluiten van de deuren." Hij was ook paranormaal begaafd en had een vrij drukke praktijk. Soms was hij overdag even weg. Dan had hij een klantje. Dat kon toen allemaal.



Serveerdocent Lantinga aan tafel met Truus van de Velden.

Barold de Boer was directeur. Hij was een Gentleman en hij straalde gezag uit. Hes en Hollestelle waren adjunct en Borgerdijn was adjunct van de avondschoon. Zij maakten ook het rooster. Dat gebeurde in de lerarenkamer met de deur op slot. Later werd Ties van de Rotte adjunct.

Verder herinner ik me nog Volgers. Hij gaf waarschijnlijk tekenles, in ieder geval aan de schilders. Eisdien gaf bankwerken en Ausema was een dikke vriend van Kees Onnekink. Met Ausema heb ik nog een tijdje contact gehad.

Driehuis gaf fijn bankwerken. Hogeveen autotechniek en bankwerken. Stallen was bakker, een druk baasje en een enorme vakman en Klarenbeek was bankerbakker. Jan de Graaf was loodgieter en Sipman gaf AVO les.

Het was een buitengewoon leuke tijd. Ik vond het heel erg dat ik niet kon blijven, omdat ik in verwachting was. In die tijd had je geen auto of crèche. Mijn ouders woonden in Zevenaar dus dat was ook geen mogelijkheid. Met bloedend hart heb ik afscheid genomen. Het is mij leukste baan geweest.

Ik kwam Truus tegen op de Historische Kring van Duiven. Ik vertelde dat ik op de Boulevard les had gegeven. Toen bleek dat zij daar ook gewerkt had.