

Jos Kluvers (1949)

1964 – 1966 Brood Banket



*De klas van Jos Kluvers met docent Piet Stallen*

Ik weet niet meer of dit klas 1 of 2 was. Het is namelijk zo dat we met z'n allen de twee klassen hebben doorlopen.

Het was een klas met heel veel verschillende sociale achtergronden.

Meneer Piet Stallen was een zeer fanatieke leraar die er niet voor schroomde je een klets voor je kop te geven al dan niet met een liniaal of rolpin.

Wij waren natuurlijk ook geen lieverdjes. De gemaakte producten werden vaak in school en op de Trans verkocht. Als iets 50 cent kostte, maakten wij er 60 of zeventig cent van. Wij verdeelden de winst en de rest werd netjes bij meneer Stallen afgeleverd.

Tegen over onze school op de Trans was een overslag bedrijf en daar verkochten we vaak broodjes en koekjes en wat nog meer uit onze bakkerij kwam en natuurlijk ook daar met een verhoogde prijs.

Speciaal met de feestdagen was het een drukte vanjewelste met bestellingen van leraren scholieren en zelfs de directeur.

Naast menner Stallen kregen wij ook les van meneer Klarenbeek, fijn banket.

Dat was meestal op de Boulevard en soms op de Trans.

Sporten op Papendal vanuit het lokaal in Arnhem zuid.

En af en toe een loempia met bier bij de chinees in de Bakkerstraat.

Leerlingen die ik me herinner Adri, Theo, W. Kemp en André.

Via Schoolbank en e-mail