

## Willem van Gent

Opleiding: Schilder van maart 1936 tot maart 1939

“Met dertien, veertien jaar ging je naar de Ambachtsschool. Om acht uur of half negen beginnen. Om twaalf uur naar huis en om half twee weer terug. Halfvijf was het afgelopen. Op zaterdagmorgen was er ook school. Wie straf had mocht ook de middag daar doorbrengen. De opleiding duurde twee jaar. Met eventueel een extra jaar. Augustus was de vakantiemaand. Er was geen kerst- of Paasvakantie. Alleen de feestdagen was je vrij. Ik woonde op de Wiltstraat en liep twee keer per dag twintig minuten van huis naar school en terug.“

### Mooie cijfers .

“Mijn vader zei: “Leer maar een vak, dan heb je altijd werk.” Zo dachten veel mensen erover. Eigenlijk wilde ik elektricien worden. Daarvoor moest je een toelatingsexamen doen waar ik voor slaagde. Maar er waren er teveel en ik werd uitgeloot. Toen heb ik maar voor schilder gekozen. In de derde klas kregen we algebra en meetkunde van meneer Miedema. Maar ik kreeg andere sommen dan de rest. De andere opgaven had ik in een mum van tijd opgelost en dan zat ik me te vervelen.“



### De leraren

“Covens was de directeur en Hes adjunct. De conciërge heette Brandsma. Meneer Maandag gaf praktijk in schilderen. Er was hier in Arnhem ook een schildersbedrijf van de gebroeders Maandag. Toen meneer Maandag met pensioen ging kregen we meneer Broerse. Meneer Smid, een beer van 'n vent, gaf les in lijn- en handtekenen. Door gebrek aan hoofdstoffering werd hij 'kale Smid' genoemd. Meneer Hes gaf les in projectielear. Miedema, Bartels en Balk

(Naatje) gaven voortgezet lager onderwijs. Bartels was een halve professor. Wanneer je hem iets vroeg, antwoordde hij in het Frans. Wie zat te kletsen in klas, kreeg een bos sleutels naar zijn hoofd. Het is ook wel gebeurd, dat die bos linea recta terug kwam.



### Streken en straf

Meneer Maandag had de gewoonte om na de praktijkles zijn handen te wassen. Daarvoor had hij in een oud verfblik groene zeep zitten. Dat stond boven op een plank. Mijn vriend Henk Guth, had het blik groene zeep verwisseld voor verf. De gevolgen lieten zich raden. De hel brak los, maar ze zijn er nooit achter gekomen, wie het gedaan had. Henk is kunstschilder geworden en geëmigreerd naar Australië, maar ik weet niet of het vanwege dat verfblik was! We hebben nog steeds contact.

Ik heb hele leuke herinneringen aan de school, maar ik was zelf niet het liefste

jongetje van de klas. Dat kun je wel zien aan de cijfers voor mijn gedrag. Ik heb zelfs een keer een vier gekregen.

In het tekenlokaal werkten we met veren. Met behulp van een kroontjespen zette we daar een punt op. Met de tekenhaak schoten we die naar het houten plafond. Als er genoeg aan het plafond hingen, stuurde de directeur Brandsma. Dan moest je 's avonds komen om met een grote ladder al die dingen van het plafond te plukken! Ze pakten je toch wel. Maar verraden deed je elkaar niet.

Strafregels werden verkocht. Ze waren meestal al klaar voor je straf kreeg. Voor een paar dubbeltjes kon je ze kopen.

Er zaten inktpotjes in de banken. We gooiden stiekem carbid in het inktpotje van



de buurman en dan bruiste de inkt over de bank.

### **Strenger**

Vroeger waren de leraren veel strenger. Wij waren onderdanig. Als je als ouder een aangetekende brief kreeg voor een onderhoud, waren de rapen gaar. Toen ik met m'n vier voor gedrag thuis kwam, mocht ik veertien dagen de deur niet meer uit."

"Voor de praktijk moesten we schilderen. Daarvoor kwamen we terecht in de smederij. Met z'n tweeën stonden we op de steiger. De plank wipte heen en weer en dat vonden we wel leuk. Totdat de plank brak en ik naar beneden stuitte. Ik ben zes weken niet op school geweest, omdat ik niets meer kon."

"Na mijn schildersopleiding heb ik 41 jaar met veel plezier bij de firma Itman - toentertijd een gerenommeerd schildersbedrijf - gewerkt. De laatste twintig jaar als uitvoerder. Van mijn schooltijd heb ik nog opdrachten liggen, Ze zijn nog steeds goed. Dat komt omdat ze met olie zijn ingesmeerd. Ze hebben in de kelder de evacuatie van Arnhem overleefd."

### **Medeleerlingen van Willem van Gent;**

Henk Guth, Thomassen, Wijlhuizen (Snor) , Bouman, Kip, Katagert (Australië), Wolters (Reetje), Gieling, Polman (Schele), Kars, Huijting, Mik, van Beersum, Brakel, Epskamp, Elderman, Heiting, Jansen, Esmeijer